

Den bedste efterskole der findes!

Livet på efterskolen:

Livet her på efterskolen er et meget bedre liv end det vi oplever i alle folkeskolerne, fordi man går og har det rart samt har friere tøjler. På efterskolen lærer man mange andre nye mennesker at kende. For eksempel da jeg gik i folkeskolen havde jeg det rigtig dårligt med mig selv og min omgangs kreds, ingen kunne lide mig og jeg skulle kaldes en helt masse forskellige øge navne som ingen bestemt ville bryde sig om, derfor har jeg et helt andet syns punkt på folkeskole og efterskole. Dit forhold til lærerne samt eleverne bliver på en måde en helt ny uopdaget glæde, som man aldrig havde regnet med, at man skulle få.

Hverdagen på efterskolen:

Hver dag skal vi gøre rent på skolen og på vores værelser, det er selvfølgelig også okay når blot lærerne ikke overdriver, når de skal tjekke om det er i orden. Så har vi en morgen tur, for at få hverdagen til at fungere, uden morgenturen bliver vi ikke rigtig friske, og kan ikke deltage aktivt i timerne. Så har vi selvfølgelig vores morgensang hvor elever så vel som lærer sidder og synger eller skråler. Så har vi vores morgen mad hvor vi får et nærende måltid inden skoledagen starter så har jo også vores timer som er meget velfungerende da vi har nogle rigtig gode lærer der ikke bare står ved tavlen og forklarer men også gør timerne sjove på diverse andre måder.

Vores egne synspunkter på tingene:

Frederik: jeg har gået her på skole i tre år og været meget inde og bidrage til fællesskabet og jeg har gjort hvad jeg kunne for at lære folk at kende, jeg kom fra en folkeskole hvor jeg har været mobbet hele mit liv og jeg havde en rigtig dårlig skolegang men da jeg kom til Bieringhus efterskole behøvede jeg ikke at gøre noget som helst alle folk kom hen til mig og tog mig til dem med åbne arme jeg har aldrig nogen sinde været så glad for en skole i hele mit liv før mit råd til alle dem der er blevet mobbet eller leder efter en skole så kom til Bieringhus det er der jeg har mit liv. Så efter min mening skal ingen ting ændres på den her skole.

Benjamin: Jeg er kommet på skolen fordi jeg ville prøve noget nyt. Og få nye venner. Det er sjovt at komme på ny skole, det er sjovt at prøve at gå på en efterskole, og prøve på at lære noget nyt. Det er også, svært at gå fra sine gamle venner, men sjovt at få nye venner, jeg har fået mange nye venner, som er anderledes, en de andre venner jeg har på Færøerne, men de er seje nok. Maden som vi får her smager utroligt godt. Så har jeg en god værelseskammeret, vi deler bare alt.

Det vigtigste vi har her på skolen er det enorme sammen hold vi har alle støtter hinanden og ingen skal være udenfor vi kæmper for et godt sammen hold og kammerat skab det her er skolen over alle skoler Nemlig bieringhus efterskole og det er der ingen der kan tage fra os.